



WANDELCLUB
DE TEXTIELTREKKERS
VICHTE

§ Ontstaan

Op dinsdag 6 maart 1984 werd te Vichte wandelclub "De Textieltrekkers" opgericht als afdeling van de Vlaamse Wandelaarsbond (V.W.B. = een zustervereniging van de Vlaamse Toeristenbond).

§ Doel

"De Textieltrekkers" zien de wandelsport als een gezonde ontspanning in groepsverband. We laten onze leden de mooie (soms ongekende) hoekjes ontdekken in eigen streek. SAMEN vertrekken ..SAMEN aankomen.. een gezellige babbel onderweg ...

§ Waarom "de Textieltrekkers" ?

We hadden het net zo goed gewoon bij VWB-Vichte kunnen houden zoals vele andere gemeenten.

Maar we vonden dat er een specifieke naam bijhoorde. Zo heb je o.a. de Hommelstappers (Poperinge), de Dunetroppers (Veurne), en de Rodenbachtrappers (Roeselare).

Onze keuze viel op 'De TEXTIELTREKKERS' mede omdat Vichte nog steeds een textielcentrum is op gebied van tewerkstelling.

§ Leden

De wandelsport zit ook hier duidelijk in de lift. Na 3 jaar dynamische werking telt onze groep momenteel 189 leden. Hiermee zijn we de grootste van West-Vlaanderen. Merendeel van de leden zijn woonachtig in Vichte. Er zijn er ook (een 60-tal) afkomstig uit de omliggende gemeenten waar geen specifieke wandelclub bestaat.

Mede door onze organisatie van de Interverenigingenkwis is wandelclub 'de Textieltrekkers' een vaste succesvereniging geworden in het bewegingsleven van Groot-Anzegem.

§ Aantal km

Onze tochtjes zijn afgestemd op gezinnen al dan niet met kinderwagen. Gemiddeld bedraagt de afstand 8 à 10 km, 2 uren met tussenin een halte.

Voor de liefhebbers is er de mogelijkheid grotere afstanden te bewandelen door onze jaarlijkse deelname aan de Omloop Kluisbergen (in '87 op 31 mei) —8/22/50 km— en de Nationale VWB Wandeldag (dit jaar te Eeklo op 4 oktober) 10/15/25 km. We organiseren zelf ook één extra lange wandeling in de loop van het jaar.

§ Aktiviteiten

Er is één wandeling per maand (uitgezonderd in januari = nieuwjaarsmaand), normaal de eerste zondag van de maand (tenzij het een hoogdag is, of er op die dag een andere manifestatie plaatsgrijpt).

Uitspringers zijn 'de aperitiefwandeling' (voormiddagtrip) waarna traktaat met aperitief naar keuze. De 'avondwandeling' tijdens de langste dagen van het jaar op vrijdagavond in juli; en de geliefde en erg gekende jaarlijkse 'taartwandeling' in de herfst.

In de laatste editie (vorig jaar in november) trokken we met 94 stappers langs het Brigandpad te Ingelmunster. Nadien genoten we er o.a. van Brigandtaart.

§ Naast die maandelijks tochtjes, bezoeken we iedere lente met de geïnteresseerden een museum in de omgeving. We wonen soms ook een goed toneel bij.

We hadden reeds 3 eigen voordrachten en maakten vorige zomer een boeiende en vrolijke verrassingsreis.

We nemen ook steeds deel aan tornooien, ingericht door andere verenigingen.

§ Tijdschrift

De leden ontvangen van het hoofdsecretariaat regelmatig 'de wandelvogel'. Onze wandelclub is ook uitgever van een eigen 3-maandelijks boekje 'De PLANTREKKER'. Daarin vernemen de leden o.a; welke bezienswaardigheden ze allemaal onderweg kunnen bekijken.

Ons bestuursteam: Geroen Vansteenbrugge, voorzitter tel. 60 88 48
Vanderhaeghenstr. 115 8790 Waregem(Nieuwenhove)
Koenraad Hollebecq, ondervoorzitter 77 67 57
Beukenhofstraat 130 8560 Vichte
Stefaan Bossuyt, secretaris 77 70 89
Oudenaardestraat 60 8560 Vichte
John Depamelaere 77 70 36
Koornbloemstraat 11 8560 Vichte
Mieke Verhaeghe
Vanderhaeghenstr. 115 8790 Waregem(Nieuwenhove)